

Zomerkamp TIJDENS OORLOG



IN BIRMA WOEDT AL ZESTIG JAAR
EEN BURGEROORLOG. HONDERDDUIZENDEN
KINDEREN EN VOLWASSENEN ZIJN OP DE VLUCHT.
DE VLUCHTELINGENKAMPEN RAKEN OVERVOL.

**KINDEREN KUNNEN HUN
OUDERS NIET MEER VINDEN.
VEEL KINDEREN ZIJN GETRAUMATISEERD.**

**KINDEREN SNAKKEN NAAR EEN TIJD
ZONDER DREIGING, ZONDER GEWELD
EN GEWOON NAAR KIND-ZIJN!**

Op Zomerkamp

De hele vakantieperiode door organiseren kerken en lokale organisaties zomerkampen. Speciaal voor kansarme kinderen van vijf tot en met achttien jaar. Kinderen met gescheiden ouders, kinderen met drankverslaafde ouders, weeskinderen uit kindertehuizen en kinderen van de straat. Een week lang met elkaar optrekken, genieten van zingen en bijbelverhalen: dat verandert een kind!



VakantieBijbelClub

In sommige landen zijn er uitzonderlijk strenge regels voor het houden van zomerkampen. Bijvoorbeeld in Letland. Daarom organiseren veel kerken een VakantieBijbelClub. Daar komen de kinderen 's morgens naartoe en gaan ze aan het einde van de dag weer naar huis. Overdag is er dan van alles te doen: Bijbelverhalen luisteren, toneelstukjes, knutselen en sport & spel. Hoogtepunt is de laatste avond: dan is er een presentatieavond voor alle ouders, oma's, opa's en andere belangstellenden.



Weg uit het weeshuis

Opgroeien in een Russisch kindertehuis is geen pretje. Sasha: "Kinderen leren daar weinig goeds van elkaar. We moeten voor de leiding van een tehuis heel veel handtekeningen op officiële documenten zetten. Pas dan mogen de kinderen een week op zomerkamp. We zien uit naar een mooie tijd met deze kinderen!"

Sasha stelt samen met zijn vrouw de hele zomer zijn huis open en houdt tiendaagse zomerkampen. De kinderen genieten met volle teugen en komen er als herboren uit. Ze leren hoe ze met elkaar om dienen te gaan, wat liefde is en dat God van hen houdt.



voedzaam eten



ontspanning en plezier



geloof en gezelligheid



vrienden maken



Het Zomerkampthema van dit jaar
komt uit Psalm 147:3
**Kinderen met een gebroken hart
vinden bij Hem genezing;
Hij heelt alle wonden.**

BIRMA

VIJF DAGEN KIND ZIJN ZONDER ZORGEN

Sandra, coördinator: "We rekenen op duizend kinderen in vier vluchtelingenkampen in Birma. We gaan in groepen Bijbelverhalen vertellen, zingen en knutselen. En we doen spelletjes. Het zijn dagen waarin we tijd nemen voor extra vrolijke activiteiten. Iedere avond komen we bij elkaar en gaan we zingen en bidden. Op die momenten komen er wel verdrietige verhalen naar boven. We luisteren, troosten en zegenen de kinderen. Het thema dat we dit jaar hebben gekozen, zien we stukje bij beetje vorm krijgen in de levens van de kinderen."



VEILIGHEID

De vluchtelingenkampen liggen niet in oorlogsgebied. Toch valt het Birmese leger regelmatig vluchtelingenkampen binnen. Eigen mensen staan op wacht om de omgeving in de gaten te houden.

De leiding bidt 's morgens voor een dag zonder dreiging en geweld. Zij zijn geïnstrueerd hoe te handelen in een noodsituatie.

LeShee Kosho is zeven jaar, haar ouders leven waarschijnlijk nog. "We moesten vorige maand vluchten. Ons dorp is helemaal uitgebrand. Ik ben mijn vader en moeder en broertje kwijt. We wonen hier met alleen maar kinderen. Ik heb een vriendinnetje: Chaa Paw. We willen allebei graag naar het zomerkamp."



OORLOG OF NIET: GEEF DEZE KINDEREN DE TIJD VAN HUN LEVEN!

Een kind op kamp kost € 7 per dag • Een hele zomerweek kost € 50 • Helpt u mee?



Koken voor 250 kinderen!



Alle zomerkampen zijn onmogelijk zonder de inzet van tientallen moeders en oma's. Zij bereiden drie maaltijden per dag. Oma Tatjana: "Ik geniet van alle voorbereidingen in de keuken. Soms komen de kinderen helpen. En af en toe maken we een stukje van het programma mee. Ik ben aan het einde van een zomerkamp nog dagenlang moe, maar dat heb ik er graag voor over!"

Op zomerkamp voor een zak aardappels

Nina: Het zou mooi zijn wanneer de ouders mee zouden betalen aan de kosten van de zomerkampen. Omdat we te maken hebben met kansarme kinderen hoeven we hier weinig van te verwachten. Veel ouders kunnen zelf het hoofd amper boven water houden. Soms krijgen we een zak aardappels of uien uit eigen tuin. Of bakt een moeder koekjes. Alle kleine beetjes helpen!



Dit jaar zijn er ZonnigeZomerWeken in:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☺ Letland (12 plaatsen) | ☺ Roemenië (2 plaatsen) | ☺ Cambodja |
| ☺ Birma (meer dan 1.000 kinderen) | ☺ Rusland (2 plaatsen) | ☺ Siberië (4 kampen) |
| ☺ Thailand | ☺ Georgië | ☺ China (2 plaatsen) |

Oost-Europese kinderen op zomerkamp:

40% komt uit grote gezinnen

95% komt uit gebroken gezinnen

80% heeft ouders die aan drank en/of drugs verslaafd zijn

20% heeft een vader of moeder in de gevangenis

80% heeft werkloze ouders

30% is dakloos

Helpt u mee?

- Een kind op kamp kost €7 per dag
- Een hele zomerweek kost €50

Comité van Aanbeveling

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| • Jan Bakker | • Landelijk Coördinator Alpha Cursus |
| • W. Potuyt | • Kol. Nationaal Kruisleger |
| • Jan Maarten Heideleman | • Marathonschaatser |

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| • Guurtje Leguijt | • Kinderboekenschrijfster |
| • Klaas Goverts | • Hervormd predikant |
| • Arie Slob | • ChristenUnie Tweede Kamer |
| • Dato Steenhuis | • Bijbelleraar |

zo eenvoudig is doneren:

- ✉ vul de antwoordkaart of de acceptgirokaart in
- ☎ bel ons op voor een telefonische machtiging
- 📄 maak gebruik van



Westeinde 102
7711 CN Nieuwleusen
info@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl
0529-402 906