



Nieuwsbrief

Westeinde 102 | 7711 CN NIEUWLEUSEN

Verlies de moed niet!

Het leven in Indonesië en ook in Nederland ziet er heel anders uit dan een jaar geleden. Heel veel dingen gaan anders dan we gewend zijn en er is leed. Toch hebben we nog reden genoeg om God dankbaar te zijn. Vele voorgangers delen uit aan gemeenteleden en niet-gelovigen, ze kweken groente en geven Gods liefde door. Mede dankzij de vele gulle gevers en de vindingrijkheid van de voorgangers kan het werk toch doorgaan. Steeds weer word ik erdoor bemoedigd hoe onze broeders en zusters in Indonesië de moed niet verliezen en doorgaan met het werk waartoe ze geroepen zijn.

Laat dat ook voor ons een bemoediging zijn, om met vreugde te blijven geven en vol vertrouwen uit te zien naar onze Heer. Zoals de psalmist zegt: *Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft* (Psalm 121:1 en 2).

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,

Heine Smit

Coördinator en interim-voorzitter

Broeder Ezra schrijft over zijn bediening in coronatijd:

'Werken van barmhartigheid zijn nog belangrijker geworden nu we door de coronapandemie worden getroffen. Eenmaal per week ga ik met een zwaarbeladen brommer naar de sloppenwijk waar de afvalverzamelers, straatvegers en fietstaxichauffeurs wonen. Zij hebben door de lockdown geen middelen van bestaan meer. Mede dankzij uw hulp kunnen we deze gezinnen 2,5 kilo basisvoedsel per week overhandigen.'

Evangelieverkondiging en sociale hulp gaan hand in hand. Meer hierover op de middenpagina's!



Indonesië in coronatijd - deel 2

Ook in Indonesië was er de afgelopen maanden goede hoop op versoepeling van de beperkende maatregelen, tot de pandemie weer oplaaide en de lockdown voortduurde. Dankzij onverwachte giften en het overbodige reisbudget van 2020 konden we de voorgangers aanzienlijk meer geld sturen dan normaal, zodat zijzelf het hoofd boven water konden houden, maar ook op hun beurt anderen tot zegen konden zijn.

Uit hun brieven:



Steva's plantage

In de vorige nieuwsbrief schreven we over Steva & Rinny, een actief voorgangersechtpaar met visie om zelf groente te kweken, niet alleen voor eigen gebruik maar ook om te verkopen en zo wat broodnodige inkomsten te verwerven. Begin november kregen we van een trotse en dankbare Steva mooie oogstfoto's binnen. Naast rode pepers heeft hij ook akkers met cassave en ananas. Samen met een groepje enthousiaste collega-planters smeedt hij al plannen voor nieuwe landbouwprojecten in het komende voorjaar.

De kerk is dicht, maar de deuren staan open!

Onze veldwerker Markus deelde midden in de lockdown een bijzondere bemoediging:

'Prijs God voor zijn genade! Ik dank GO-ON voor de financiële zegen die we vandaag ontvangen hebben. Dit is juist nu zo waardevol, midden in deze alarmerende situatie waarin veel van onze gemeenteleden zijn ontslagen en we geen kerkdiensten mogen houden.

God heeft ons bemoedigd met de komst van een nieuwe gelovige. Hoewel we dus geen diensten mogen houden, gaan mijn vrouw en ik altijd naar de kerk om samen te bidden op het tijdstip waarop anders de dienst zou plaatsvinden. Terwijl we aan het bidden waren, kwam er een mevrouw binnen die meteen op haar knieën ging en met ons mee begon te bidden.

Wat bleek? Ze zocht al twee maanden naar een kerk waar ze zich bij wilde aansluiten, maar nergens kon ze een kerkgebouw vinden dat nog open was. Vanaf dat moment zei ze dat ze graag bij onze gemeente wilde horen. Prijs de Heer, zij is een kostbare parel in Gods ogen!

Nogmaals bedankt voor de hulp en Gods rijke zegen toegewenst aan alle medewerkers en donateurs van GO-ON in Indonesië en daarbuiten! Moge de Heer u gezondheid geven en bewaren.'



Mest voor de mais

Ook broeder Surasa heeft groene vingers. Hij heeft een stuk grond gehuurd en mais aangeplant. Surasa:

'Dankzij uw hulp kunnen we in onze eerste levensbehoeften voorzien en hebben we kunstmest voor de mais aangeschaft. We hebben ook papaja aangeplant en kweken verschillende soorten groente. Prijs de Heer, mijn gezin en de gemeenteleden zijn gezond, maar economisch gezien is het echt een zware tijd. De winkeltjes zijn dicht, dagloners zijn naar huis gestuurd en komen nergens aan de slag. We hopen dat hier snel een keer in mag komen. We hebben ook visie voor het houden van dieren; planten en plantenresten voor veevoer vind je hier namelijk in overvloed, maar voor de aanschaf van vee ontbreekt ons het broodnodige kapitaal.

Het spijt me dat ik een onduidelijke brief met de hand heb geschreven, ook de internetwinkel is dicht en ik heb geen computer.

Heel hartelijk dank voor uw hulp. Wat een uitkomst! Moge de Heer u als donateurs overvloedig zegenen en in al uw noden rijkelijk voorzien, zowel op materieel als op geestelijk vlak.'



Hulp uit onverwachte hoek

Sommige dingen moeten wachten, zoals de broodnodige renovatie van de keuken van broeder Sujarwo, die helaas in het vorige regenseizoen is ingestort. Doordat we niet naar Indonesië kunnen reizen en ook de veldwerkers aan huis gebonden zijn, is het niet altijd mogelijk om renovatieprojecten te beginnen.

Broeder Amos daarentegen kreeg hulp uit onverwachte hoek. Het dak van zijn huiskerkje stond op instorten. Met het oog op het naderende regenseizoen was het niet verantwoord nog langer met de renovatie te

wachten. In augustus begon hij zo goed en zo kwaad als het ging met de klus. Plotseling kreeg hij hulp van een complete ploeg werkloze bouwvakkers uit de lokale moskee. Het zegt iets over zijn getuigenis in de omgeving. Op deze manier kon hij het kerkdak in een tijdsbestek van een paar dagen waterdicht maken!

Het domino-effect van zegen

Een van de donateurs gaf een aantal voorgangers een extra gift om andere voorgangers in hun omgeving te kunnen helpen. Dit zijn kwetsbare pioniers die geen sponsoring hebben en die tijdens de lockdown al hun inkomsten verloren. Dankzij deze gift konden we hun levensmiddelen en geld geven. Het lijkt wat ongemakkelijk om de overhandiging van geld en goederen op de foto te zetten, maar het doet ook goed om te zien dat voorgangers als broeder Alban (rechts op de foto) op hun beurt ook anderen tot zegen willen zijn. Alban bezochten we twee jaar geleden voor het eerst, toen hij nog onder behandeling was voor tuberculose en bijna te zwak om op de brommer te zitten. Nu heeft hij een rit van zes uur gemaakt om zijn noodlijdende collega's te bemoedigen met een bezoek, een baal rijst van tien kilo en een envelop met roepia's!



Een mooi verhaal om mee af te sluiten. **Gezegend worden om anderen tot zegen te kunnen zijn!**

Tirza Keesmaat
Secretaris

Kerst 2020

Eén ding staat vast: het wordt geen Kerstfeest zoals alle andere jaren. In Nederland niet, in Indonesië niet. Maar ook met kleine groepen kun je de geboorte van de Here Jezus vieren. En juist als pionierende voorganger op het Javaanse of Balinese platteland kun je in deze tijd je arme gemeentelieden en moslimburen zegenen met een boodschappenpakket en zo heel concreet iets van Gods liefde laten zien. De armoede onder de werkloze dagloners en kleine zelfstandigen is groot in een land zonder sociaal vangnet zoals Indonesië. Daarom is uw kerstgift dit jaar extra waardevol.

Graag roepen we u op om een extra gift van € 15 over te maken voor uw voorganger, of anders de onderstaande machtigingsstrook in te vullen. Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Colofon

De werkgroep GO-ON richt zich op evangelieverkondiging in Indonesië door middel van de ondersteuning van arme voorgangers en is opgericht op 28 oktober 2005 als zelfstandige werkgroep onder Stichting ORA zending & hulpverlening.

Secretariaatsadres:

Werkgroep GO-ON
Westeinde 102
7711 CN NIEUWLEUSEN
Tel. 0529 – 402 906
tirza.keesmaat@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl

Adres coördinators:

Heine & Trees Smit
Langhoven 11
6721 SR BENNEKOM
Tel. 0318-417143
hmsmit@gmx.com
tsmit29@gmx.com

De werkgroep bestaat uit:

Heine & Trees Smit
(coördinators)
Gerda Kobus-Coops
(penningmeester)
Tirza Keesmaat
(secretaris)

ANBI

Redactie:

Gerda Kobus-Coops
Tirza Keesmaat

Giften kunt u overmaken op rekening: NL14INGB0000962687 t.n.v. Stichting ORA inz. GO-ON te Nieuwleusen

Wist u dat...

- onze werkgroep op dit moment uit vier personen bestaat? Heine & Trees zijn coördinator, Gerda is penningmeester en Tirza secretaris. We zijn op zoek naar versterking, in het bijzonder voor de penningmeester. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gerda via edengerda@kpnplanet.nl.
- noodhulp nog steeds hard nodig is? Mocht u hiervoor een extra gift ter beschikking willen stellen, dan kunt u een gift overmaken onder vermelding van 'noodhulp' of de onderstaande antwoordcoupon gebruiken.
- onze vertaalster Astrid al weer twee jaar vele brieven van de voorgangers naar het Nederlands vertaalt? Zeer gewaardeerd!
- twee voorgangers inmiddels een startkapitaaltje voor een groentezadenproject hebben aangevraagd? Wie helpt mee zaaien?

Hierbij machtig ik werkgroep GO-ON in Nieuwleusen eenmalig met een gift van € 10 € 15 € 25 € _____ voor: algemene steun voorgangers sociaal fonds noodhulp kerstviering

Ik machtig u voor een afschrijving van € _____ per maand voor _____ voorganger(s) nr _____

IBAN

Naam _____

Adres _____

PC _____ Woonplaats _____

Datum _____ Handtekening _____

Stuur deze kaart in een gefrankeerde envelop naar: Werkgroep GO-ON • Westeinde 102 • 7711 CN NIEUWLEUSEN