



overzicht
eerste halfjaar 2014

Hulp na brand
in krottenwijk



Kou, ijs & sneeuw
in winterkampen



Het evangelie in
een gevangenis



Schoon drinkwater
na overstroming



*Helpen waar nodig
& waar mogelijk*

Nieuwleusen, oktober 2014

Beste mensen,

De wereld is in beweging. Het aantal vluchtelingen wereldwijd is nog nooit zo hoog geweest*. Op steeds meer plaatsen in de wereld lijden mensen. Door oorlogen, natuurrampen en vervolging. "Maar dit is van alle tijden!", hoor ik u zeggen. En dat is waar. We worden alleen ongelofelijk snel op de hoogte gehouden, waardoor het lijkt alsof we in een stroomversnelling terechtgekomen zijn.

In alle drukte en veelheid van informatie die op ons afkomt, lijkt het wel alsof er alleen maar over de ellende in de wereld te schrijven is. Maar ik kan u zeggen dat er in ieder land wel mensen zijn die zichzelf honderd procent geven voor de ander. Mannen en vrouwen, jong en oud, die zichzelf wegcijferen en de naaste in nood daadwerkelijk helpen. Die klaar staan voor gezinnen zonder inkomen, daklozen opvangen en kinderen te eten geven.

ORA wil een oplossing bieden voor mensen die door rampen getroffen worden. Met directe en praktische hulp. Vanuit het hart willen we projecten ondersteunen die mannen, vrouwen en kinderen verder helpen in het dagelijks leven. Zowel materieel, sociaal als geestelijk.

Het is goed om af en toe eens stil te staan om te zien hoe de zaken ervoor staan. Je vergeet heel snel wat er allemaal gedaan en bereikt is. Daarom hebben we in deze brochure een greep uit de vele projecten die ORA in het afgelopen halfjaar heeft ondersteund op een rijtje gezet.

We zijn blij dat we samen met u heel wat mensen in nood kunnen helpen. Met financiële middelen, hulpgoederen, adviezen en een luisterend oor. Dat we hun kunnen wijzen op God, die alles in zijn hand heeft. Die omziet naar de mussen! (Matth. 10).

We zijn er dankbaar voor dat u achter ORA staat. U helpt uw naaste ver weg.



Hartelijke groeten en Gods zegen,

Erik Merx

directeur

* Het aantal wereldwijd ontheemden bedraagt nu 51,2 miljoen

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid bij het zendings- en hulpverleningswerk van ORA in het afgelopen halfjaar!

HIER HELPT ORA

Oost-Europa • Rusland • Letland • Albanië • Hongarije • Oekraïne • Roemenië • Servië • Slovenië • Bulgarije • Azië • Afghanistan • Pakistan • Birma & Thailand • Kaukasus • China • Indonesië • Siberië • Cambodja • Noord-Korea • Tadzjikistan • Syrië • Afrika • Soedan • Mozambique • Kenia

Dit is ORA

ORA is een interkerkelijke organisatie voor zending en hulpverlening. We ondersteunen meer dan 60 projecten van lokale partnerorganisaties in 25 landen in Afrika, Azië en Oost-Europa.

Comité van Aanbeveling

We ontvingen het droevige bericht dat de heer W. Potuyt, Kolonel van het Nationaal Kruisleger, is overleden. Hij was vanaf het begin van ORA betrokken als lid van het Comité van Aanbeveling. We wensen zijn vrouw en familie van harte Gods nabijheid toe bij het verwerken van dit verlies.

Hulpgoederen

Veel gezinnen kunnen maandelijks niet rondkomen. Werkloosheid, echtscheidingen, gezondheidsklachten, falende werkgevers of gebrek aan onderwijs en een lange lijst andere oorzaken zorgen ervoor dat het inkomen laag of zelfs helemaal niet aanwezig is. ORA helpt gezinnen die in nood-situaties terechtgekomen zijn. Met bijvoorbeeld levensmiddelen, hygiëneartikelen, kleding, huishoudelijke artikelen of een matras. En met veel meer! We sturen vrachtwagens en containers en ter plaatse coördineren de medewerkers en vrijwilligers alle distributieactiviteiten.

De lokale medewerkers strooien niet rond met hulpgoederen. Ze hebben regelmatig contact met de ouders en de kinderen die hulp ontvangen. Ze helpen hen bij de dagelijkse problemen, begeleiden hen naar de officiële instanties en helpen hen met het invullen van de vereiste documenten. Ze spreken met hen over het geloof en over de opvoeding van de kinderen. Om het gezin verder naar zelfstandigheid te helpen.

Een levensmiddelenpakket voor een gezin dat door omstandigheden al twee dagen niets anders heeft gegeten dan droog brood is een geschenk uit de hemel!

Bestuur

In het voorjaar hebben we een aantal bestuurswisselingen gehad. Hierbij presenteren wij u het nieuwe bestuur:

Pleun Meerkerk
Nw-Lekkerland



Corné Burger
Ommen



Lieuwe Zijlstra
Dalfsen



Erik Kok
Nw-Weerdinge



Personeel

Ons team bestaat uit drie betaalde krachten en inmiddels meer dan 70 vrijwilligers. Het personeel ontvangt een bescheiden salaris.



Even pauze! Koffie met gebak voor de vrijwilligers bij het laden van een vrachtwagen.



FINANCIËN

INKOMSTEN

In de eerste helft van 2014 mochten we zo'n €441.000 aan giften en hulpgoederen ontvangen van particuliere donateurs, kerken, organisaties en fondsen uit binnen- en buitenland. Dit is een kleine achteruitgang van inkomsten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

UITGAVEN

ORA ondersteunt lokale projecten met geld en/of hulpgoederen. Hierbij letten we sterk op de kosten. Niet alleen hier in Nederland, maar ook op de projecten. We kunnen nu nog geen exact financieel overzicht van de kosten geven, maar we zien wel dat de kosten voor het uitvoeringswerk ruim beneden de 10% blijven. We verwachten dat dit ook het geval zal zijn in de tweede helft van 2014.

COMPUTERS & SOFTWARE

"Binnenkort stopt de server ermee!" Dat is zeker geen geruststellende mededeling. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe server, nieuwe besturingssoftware en een recent Officepakket. En we hebben meteen een nieuwe database! Het computerbedrijf *Computerplan* uit Delft heeft ons zeer geholpen met de aankoop en de installatie van de software. En nu maar gewend raken aan de nieuwe programma's!

ANBI & SEPA

Deze zomer ging Europa over op SEPA: het nieuwe algemene bankrekeningensysteem. Inmiddels zijn niet alleen alle bankrekeningnummers omgezet naar het nieuwe Europese banksysteem, maar ook alle machtigingen.

ANBI is het programma dat de Belastingdienst gebruikt om donateurs in de gelegenheid te stellen giften te kunnen verrekenen met de inkomstenbelasting. Stichting ORA heeft vanaf het begin de ANBI-status.

WINTER- KAMPEN



Klaar voor de toekomst

Drie kinderkampen organiseerde Ernst in Siberië deze winter. Met bijna 50 kinderen en 25 helpers. "We geven de kinderen altijd goed te eten. Dit jaar was er zelfs geld om iedereen af en toe een stukje vlees te geven.

Iedere dag hebben we de Bijbel geopend en een les geleerd. Een voor een vertelden de kinderen over hun leven en de vele problemen die ze dagelijks tegenkomen. We hebben relaties gelegd met de kinderen en de kinderen hebben veel vriendjes en vriendinnetjes gekregen."

Artyom (15) vertelt:

Meteen de eerste dag van het kamp kreeg ik enorme kiespijn. Ernst hielp me met een bezoek aan de tandarts. We moesten een uur reizen. Hij kan niet alleen mooi uit de Bijbel lezen en vertellen, maar hij kan mij ook met mijn probleem helpen!

Sergey (13):

Vorig jaar ben ik in het zomerkamp tot geloof gekomen. Dit keer mocht ik naar het winterkamp. Wat ik had geleerd, kon ik meteen in de praktijk brengen. Er waren namelijk heel wat niet-christelijke kinderen in het kamp.

Kou, ijs & sneeuw

In januari is het echt koud in Archangelsk! Maar kou, ijs of sneeuw of niet: zo'n 20 kinderen tussen de zes en zestien jaar oud genoten volop van deze bijzondere week. Alle kinderen zijn afkomstig uit sociaal zwakke gezinnen en kindertehuizen.

Nina: "Het waren enthousiaste kinderen. Ze hebben heerlijk gegeten, gespeeld en naar bijbelverhalen geluisterd, en ze konden gewoon niet stoppen met zingen!"

Anja was in het winterkamp. Haar moeder heeft geen werk en drinkt stevig. Regelmatig is er helemaal niets te eten in huis. Sinds kort hebben ze thuis een nieuwe 'papa'. Hij slaat haar moeder elke dag. Maar Anja houdt van haar moeder. Wanneer haar moeder weer eens onder de kneuzingen en wonden zit, verzorgt Anja haar wonden. Ze vraagt dan aan Nina welke zalf ze nodig heeft om op de wonden te smeren...



De kinderen zien uit naar het winterkamp en vragen altijd of ze langer mogen blijven. Hier worden ze omringd door aandacht en liefde en krijgen ze genoeg te eten en medische zorg.

Gevangenisevangelisten in Rusland

Stepanov is gevangensevangelist in Rusland. Naast zijn baan als boekhouder bezoekt hij gevangenen in zijn vrije weekenden en in vakanties. "Jaren geleden kreeg ik een droom. Daarin opende God alle deuren van de gevangissen en strafkampen. Ik wist toen niet wat dit te betekenen had. Maar in de maanden erna kwam mijn droom uit! Met Gods hulp ben ik begonnen met het gevangeniswerk in ons district. Ik bezoek nu gevangenen in hun cel en vertel hun over het evangelie. We organiseren in zomer en winter bijbelstudies en doopdiensten. Hartelijk dank voor de bijbels, boeken en hygiëneartikelen die jullie ons stuurden. Alles is goed aangekomen en inmiddels hebben we alles uitgedeeld aan de gevangenen."



WINTER- HULP

Een levensmiddelenpakket voor een oma

Liuba uit de Kaukasus: *"Hartelijk dank voor de voedselhulp die we dankzij ORA aan arme gezinnen, gehandicapten en alleenstaande ouderen konden geven. Het is een grote zegen voor hen. Een van hen is een vrouw van 84, die uit dankbaarheid ook graag iets terug wilde doen: ze gaf ons zelfgebreide sokken mee!"*

Het is in deze winterdagen verre van gemakkelijk om de armste mensen te bereiken. Ze wonen vaak in gehuchten die over de spiegelgladde wegen nauwelijks bereikbaar zijn. Gelukkig konden de medewerkers een auto met vierwielaandrijving van kennissen lenen.

Voor de ouderen gaan gebukt onder de dreiging van terroristen uit het nabijgelegen Dagestan en Tsjetsjenië. Maar de mensen zijn hongerig, zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht. Ze stellen veel vragen over het geloof. Een levensmiddelenpakket laat Gods liefde concreet en praktisch zien.

Weer eten in huis!

In januari en februari hebben we tientallen arme gezinnen, gezinnen met gehandicapte ouders of kinderen en bejaarden een rijk gevuld levensmiddelenpakket gegeven, aangevuld met vers fruit en verse groente.

Nina is dagelijks actief in en rond Archangelsk: *"De pensioenen en de uitkeringen voor gehandicapten gaan binnenkort stijgen. Iedereen spreekt erover. Maar het gaat uiteindelijk maar om een paar roebels per maand. Met de hoge prijzen hier kun je er net wat meer brood en melk voor kopen! Ook de gemeentelijke lasten gaan weer omhoog. Als je geen werkende familieleden hebt, kun je in de praktijk van zo'n pensioentje niet leven."*



Oma Klava kreeg onlangs een herseninfarct. Op 18 februari is ze 79 jaar geworden. Ze kan haar linkerarm niet meer bewegen. Ze hoopt dat ze zal herstellen en deze zomer weer in haar moestuintje kan gaan werken. Ze leeft een goed deel van het jaar van de aardappels, wortels, kool en uien die ze kweekt. Ze ziet het levensmiddelenpakket en zegt helemaal ontdaan: *"Zo'n grote hoeveelheid boodschappen heb ik al lang niet meer gekocht!"*

Ivana is moeder van twee kinderen, van wie er één gehandicapt is. Haar dochtertje Katja kan al vanaf de geboorte niet lopen en kruipt over de vloer. Haar moeder kan niet gaan werken, omdat ze Katja niet alleen kan laten. Op het moment dat we het voedselpakket komen brengen, is er geen eten meer in huis. Wat kom je dan als geroepen!

Een levensmiddelenpakket zorgt ervoor, dat deze mensen niet vergeten worden. Ze bedanken zowel God als de donateurs uit Nederland!

Thailand brillen voor Birmese vluchtelingen

In het verleden hebben opticiens van Stichting Zienderogen al samen met ORA kansarme mensen in Roemenië en Bulgarije aan goede brillen geholpen. Ditmaal werkte een enthousiast team van drie opticiens tien dagen als vrijwilligers in vluchtelingenkampen aan de Thais-Birmese grens. Ze maten de ogen door van honderden vluchtelingen uit Birma, jong en oud.

Een van de opticiens vertelde: *'Op de tweede dag maten we de ogen door van een meisje van vijftien dat aan beide ogen een afwijking van -11.5 bleek te hebben en nog nooit een bril had gehad. Er gaat letterlijk een wereld voor haar open zodra haar bril klaar is!'*

Ondanks het vele reizen per jeep over modderige karresporen en zelfs met wankelende bootjes naar afgelegen kampen hebben de opticiens toch in totaal 985 mensen kunnen onderzoeken. Ze hebben 350 kant-en-klare leesbrillen afgegeven en terug in Nederland ruim 200 brillen op maat gemaakt die vervolgens per post naar Thailand zijn gestuurd.



BRAND in Bangladesh

In februari ontvingen we een noodoproep uit Dakha in Bangladesh: *Help: onze krottenwijk staat in brand!* Binnen twee uur brandde de krottenwijk tot aan de grond toe af.

Er waren gelukkig geen slachtoffers, maar de schade was enorm. Zo'n 260 huisjes en winkeltjes werden verwoest. Gezinnen verloren hun huisraad, studenten verloren hun boeken en zakenlieden hun voorraad. Het was niet gemakkelijk om het verlies te dragen. Pas vijf jaar eerder was dezelfde sloppenwijk ook al in vlammen opgegaan. En opnieuw moeten de slachtoffers proberen hun leven weer helemaal vanaf de grond op te bouwen.



weer wassen

Op de avond na de brand gaven we elke familie voedsel. Hierna zijn we ieder gezin gaan helpen. We deelden emmers, pannen, kleding, dekens en muskietennetten uit.

Onze contactpersoon schreef: *We kennen al de mensen die door de brand getroffen zijn al meer dan tien jaar. In de laatste fase van het hulpprogramma gaven we ieder gezin ongeveer honderd euro. Ze mochten zelf onder begeleiding bepalen hoe ze hiermee hun huisje weer konden opbouwen of hun gezin praktisch konden ondersteunen. Het is verbazingwekkend om de enorme verandering in deze mensen te zien!*



weer koken



Voor en na de hulp



Voor en na de hulp



Blij met container Tadzjikistan

Samen met een bevriende stichting vulden we een container met hulpgoederen. In een mum van tijd was 'ie gevuld met gereedschap, levensmiddelen, bakkerijmachines, hygiëneartikelen en kleding.

De container deed er per spoor iets minder dan een maand over om in Dushanbe aan te komen. De ontvangers waren echt blij. **Umeda** schreef: *"Jullie stuurden zeer bruikbare goederen. Met de spullen uit de container hebben we heel wat vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld kunnen helpen."* En **Jamshed**: *"Bedankt voor alles. We hebben meteen alle kleding, voedsel en schoenen aan straatarme gezinnen uitgedeeld."*

China

Ex-prostituees op bezoek bij hun ouders

Sinds 2009 ondersteunt ORA de hulp van Eden Ministries aan gedwongen prostituees in verschillende Chinese steden. Vele honderden meisjes konden de afgelopen jaren gered worden uit bordelen waarin ze door nietsontziende pooiers en maffiabazen vastgehouden werden en als seksslavinnen moesten werken.

De meisjes worden medisch en pastoraal begeleid en krijgen beetje bij beetje hun gevoel van eigenwaarde terug. Ze leren in een begeleid-wonenproject op eigen benen staan en hun eigen keuzes maken. Rond het Chinees Nieuwjaar zijn ze allemaal voor het eerst teruggegaan naar hun familie op het platteland. Projectleidster Lisa: *'En dat is een hele stap wanneer je ooit door je vader aan een pooier verkocht bent, of door je ouders met de nek wordt aangekeken omdat je in handen van mensenhandelaars terecht bent gekomen.'* De meisjes bezochten hun ouders in groepjes en getuigden van de wonderbaarlijke ommekeer in hun eens zo duistere leven. En dat blijft niet zonder vrucht: vijftien ouders zijn tot bekering gekomen en zeven van hen zijn inmiddels gedoopt!

Pakistan

Schoon water na de overstroming

Het begon allemaal met een verwoestende overstroming in 2010, waardoor miljoenen mensen hun huis, hun land en hun vee verloren. In samenwerking met EO Metterdaad en andere hulporganisaties konden we noodhulp verlenen aan een groot aantal gezinnen en vervolgens honderd huizen bouwen voor weduwen, gehandicapten en andere kwetsbare groepen.

De watervoorziening was echter nog steeds niet op orde. Meisjes en vrouwen waren de hele dag bezig om (ongezuiverd en besmet) water uit de rivier naar hun dorp te sjouwen. Deze maand ontvingen we geld om waterpompen te installeren, zodat er schoon grondwater beschikbaar komt.

En indirect zorgt deze praktische hulp ervoor dat er ingang komt voor evangelieverkondiging en ondersteuning van ondergrondse gemeenten in dit gesloten land, dat achtste staat op de ranglijst voor vervolgte christenen.



Kinderen in Noord-Korea krijgen te eten

In Noord-Korea heerst een waar schrikbewind. Al jaren. Er is een chronische militaire dreiging. De bevolking lijdt hier dagelijks onder. Er is lang niet voldoende voedsel, vooral voor kinderen en ouderen. Daarom blijven de bakkerijen in Noord-Korea van vitaal belang. ORA ondersteunt een programma van vijf bakkerijen in Noord-Korea. Deze bakken dagelijks zo'n 2.500 broodjes, speciaal voor kinderen.

John, onze contactpersoon, reist regelmatig naar Noord-Korea. Voor de vijf bakkerijen koopt hij de grondstoffen als meel en gist in China. Hij controleert het bakproces in de bakkerijen, spreekt met het personeel en is aanwezig bij het uitdelen van de broodjes aan de kinderen op de scholen. Zo weten we zeker dat de broodjes ook op de juiste plaats terechtkomen!

Indonesië

Gemeenten op eigen benen

Namens de werkgroep GO-ON bezocht Tirza Keesmaat 48 voorgangers op Mid-den en Oost-Java. Zij zijn de afgelopen vier jaar gesponsord en inmiddels sterk genoeg om zelfstandig met hun gemeenten verder te gaan.

Het is bijzonder om te zien hoe deze gemeentestichters de afgelopen jaren in hun bediening gegroeid zijn als voorganger maar ook in hun maatschappelijke betrokkenheid. **Maria** met haar werk onder veertig Aidspatiënten die door hun moslimfamilie zijn verstoten, **Timotius** met zijn gratis bijlessen aan kansarme dorpskinderen, **Alfina** als penningmeester van een plaatselijk fonds voor microkredieten.



Tirza: *'Hun betrouwbaarheid en hun inzet voor hun eigen omgeving zijn soms een sprekender getuigenis dan een zondagse kerkdienst.'*

In een jaar door de Bijbel

Zo'n 70 studenten van allerlei leeftijden hebben het afgelopen cursusjaar deelgenomen aan de eenjarige cursus van ORA in Bulgarije. In een jaar tijd gaan ze door de Bijbel en leren ze hoe ze in het dagelijks leven christen kunnen zijn. Erik Merx, ORA-directeur, was aanwezig bij het afstuderen van de studenten in hun gemeenten. *"Ik bezocht negen gemeenten verspreid over heel Bulgarije. Sommige gemeenten huren een zaaltje in een oud gebouw. Vooral in de winter is dit lastig, met spaarzame verwarming. De studenten volgen dan de lessen met hun winterjas aan."*

Stuk voor stuk zullen de studenten zich gaan inzetten in hun lokale gemeente, in een christelijke organisatie of in de zending.





ORA is een interkerkelijke hulporganisatie voor zending & hulpverlening aan gezinnen wereldwijd. ORA verleent structurele hulp, humanitaire hulp en noodhulp en brengt hierbij kinderen en volwassenen in aanraking met het evangelie. ORA verleent hulp op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg, gezondheidszorg, onderwijs, het verstrekken van voedsel en kleding, en werkgelegenheidsprojecten. Maar er is ook aandacht voor gemeentestichting, literatuur- en bijbelverspreiding en bijbelscholen. ORA werft via haar fondsenwervende organisatie in Nederland en het buitenland fondsen en hulpgoederen.

WERKGROEPEN

Aan ORA zijn zes werkgroepen verbonden. Met actieve vrijwilligers die contact hebben met 'hun' project. ORA faciliteert deze werkgroepen op publicitair, administratief, beleids- en communicatief gebied.

We verwelkomen de medewerkers en vrijwilligers van 2 nieuwe werkgroepen:

Testify to Love – hulp aan gehandicapte kinderen in Oekraïne.

Immanuel - een sponsorprogramma voor kinderen en gezinnen in Oekraïne en Rusland.



gemeentestichting
in Indonesië



ondersteuning van
christelijke pleeg-
gezinnen in Kenia



hulp aan christen-
gevangenen in Rusland



begeleiding van kinderen
uit Turkse gezinnen
in Roemenië



zorg & begeleiding voor
gehandicapte kinderen
in Oekraïne



ondersteuning van
arme gezinnen
in Oekraïne & Rusland

Wilt u meer weten over een werkgroep, bel of schrijf ons!

Wat doen wij voor u?

Alleen betrouwbare en doelgerichte projecten ondersteunen

We doen er alles aan om uw gift zo goed mogelijk te besteden

De kosten onder controle houden

Zowel hier in Nederland als in het buitenland letten we dagelijks op de kosten

Doelgericht fondsen inzamelen

We besteden alle ontvangen donaties aan het doel waarvoor ze ingezameld zijn

Wat kunt u voor hen doen?

U laten informeren

Lees het nieuws over mensen in nood en denk aan hen

Een gift overmaken

Help mee met een donatie of bruikbare hulpgoederen

Bidden voor hen die in moeilijke omstandigheden leven

Zij hebben uw gebed hard nodig

GEVRAAGD

Jaarlijks organiseert ORA zo'n zes tot acht hulptransporten. Het is een hele klus om alle goederen uit te zoeken. Naast levensmiddelen, hygiëneartikelen en kleding versturen wij hoofdzakelijk goederen die in de betreffende landen aangevraagd zijn.

Voor verschillende projecten in Bulgarije, Hongarije en Letland zijn wij nu op zoek naar:

- Rolstoelen
- Stapelbare stoelen
- Kinderkleding
- Fietsen
- Babybedjes, -badjes, -wandelwagens
- Laminaat & tapijttegels

Comité van Aanbeveling

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| • Jan Bakker | - Landelijk Coördinator Alpha Cursus | • Klaas Goverts | - Hervormd predikant |
| • Jan Maarten Heideman | - Marathonschaatser | • Arie Slob | - ChristenUnie Tweede Kamer |
| • Guurtje Leguijt | - Kinderboekenschrijfster | • Dato Steenhuis | - Bijbelleraar |

zo eenvoudig is doneren:

- vul de antwoordkaart of de acceptgirokaart in
- bel ons op voor een telefonische machtiging
- maak gebruik van internetbankieren



ANBI



Westeinde 102
7711 CN Nieuwleusen
info@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl
0529-402 906

NL 55 INGB 0002331201