



Eten in Noord-Korea

In onze cultuur is dagelijks brood een must. Geef ons heden ons dagelijks brood, bidden we regelmatig. Jezus zegt in Johannes 6:51: Ik ben het Brood des levens. Net als het manna, het brood uit de hemel; voor de Israëlieten onderweg naar het Beloofde Land een eerste levensbehoefte. En net als het Levend Water – een bron van nieuw leven met Hem.

In Noord-Korea heerst een waar schrikbewind. Al jaren. Een mensenleven is er niets waard. Het dagelijks gebrek aan eten is probleem nummer 1 in Noord-Korea. Kinderen in Noord-Korea groeien op met veel te weinig voedsel.

Deze collecte is voor de ondersteuning van zes bakkerijen in Noord-Korea. Duizenden kinderen op scholen en in kinder- en weeshuizen ontvangen gratis dagelijks brood. Help mee en geef kinderen in Noord-Korea te eten!