



Vrede ontvangen

Op zoek naar vrede

Vrees niet, zegt de engel tegen Maria in het lege graf van Jezus. En vrees niet, zegt Jezus tegen de discipelen. Het Evangelie gaat niet over angst, maar over vrede hebben. Wat zouden we graag alle brandhaarden in de wereld laten verdwijnen. Geen angst, geen wapengekletter en geen vernietiging van mensenlevens meer.

In Birma/Myanmar woedt al jaren een burgeroorlog. Het is een verscheurd land. De regeringstroepen branden complete dorpen plat. De inwoners vluchten de jungle in. Christelijke bevolkingsgroepen worden ook om hun geloof vervolgd.

Deze collecte is voor vluchtelingen in de Birmese jungle. Teams van lokale vrijwilligers gaan naar hen op zoek en brengen levensmiddelen, hygiëneartikelen, kleding, medicijnen en dekens.