

Vrede ontvangen



lezen

Lukas 24:1-8



tekst

... en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u!



'Vrees niet', zegt de engel tegen Maria in het lege graf van Jezus. En: 'Vrees niet' zegt Jezus tegen de discipelen. Telkens wanneer in de Bijbel een engel verschijnt, klinken de woorden 'Vrees niet!' Het moet een enorm indrukwekkende belevens zijn om een engel te ontmoeten. Ons menselijke brein kan zo'n bovennatuurlijke verschijning niet bevatten!

Vrede op aarde, zingen we ieder jaar met Kerst in de kerk. En onze gezamenlijke hartenwens daarbij is, dat alle brandhaarden in de wereld verdwijnen. Geen angst en wapengekletter en geen vernietiging van mensenlevens meer. Als er vrede is, hoeft niemand voor zijn leven te vrezen. Vrede op aarde: om te kunnen leven, om jezelf te ontplooiën en om te genieten van de dagelijkse dingen om je heen.

Jezus is op aarde gekomen om vrede te brengen. Een heel andere vrede dan onze menselijke afwezigheid van oorlog en geschillen. Jezus' vrede gaat veel verder. Hij spreekt over vrede hebben met God. Ons leven aan Hem toevertrouwen en weten dat Hij voor ons zorgt. En over vrede najagen met de mensen om ons heen, zelfs met onze vijanden. Jezus' vrede geeft rust en vertrouwen. En stelt ons in staat om beschikbaar te zijn voor de ander. Dan ben je vanzelf een vredestichter!



vragen

- Wat betekent vrede voor u?
- Hebt u ervaring met vrede stichten?
- Waarom nemen sommige mensen hun toevlucht tot een mediator?



Op zoek naar vrede

PowPow is moeder van vijf kinderen. Ze is samen met haar man de jungle in gevlucht. 'Ons hele dorp is platgebrand. Gelukkig kon iedereen op tijd ontkomen. Alles is weg: ons huis, onze bezittingen, onze dieren. Ik weet niet hoe het allemaal verder moet. Ik ben blij dat ons gezin compleet is. We zijn blij met het eten en de dekens die we krijgen.'



Birma is een verscheurd land. Een deel van het land is rustig en wordt meer en meer ontwikkeld. Het lijkt wel vrede. Maar tegelijkertijd gaat de burgeroorlog met verschillende bevolkingsgroepen in het noorden en oosten gewoon door. De regeringstroepen branden complete dorpen plat. De inwoners vluchten de jungle in. Christelijke bevolkingsgroepen worden ook om hun geloof vervolgd. In de jungle proberen talloze ontheemde gezinnen te overleven, andere proberen de grens met China of Thailand over te steken. Maar de buurlanden zijn de vluchtelingen beu en sluiten het ene na het andere vluchtelingenkamp.



geven

Sandra en haar team vrijwilligers gaan regelmatig op zoek naar vluchtelingen in de Birmese jungle. Ze brengen levensmiddelen, hygiëneartikelen, kleding en dekens. En het Evangelie van vrede!

Met uw gift helpt u vluchtelingen in Birma overleven.

Voor € 15 krijgt een gezin de meest noodzakelijke levensmiddelen.

Voor € 5 helpt u met bijbels en zangboeken.



doen

- Zoek in een concordantie op wat Jezus in de Bijbel over vrede zegt.
- Zoek op internet welke oorlogen er nu allemaal woeden
- Maak groepjes van 3 à 4 personen. Kies een kwestie in je omgeving. Bedenk met elkaar hoe je in deze situatie vrede zou kunnen brengen.