

Volhouden



lezen

Matteüs 28:18-20



tekst

En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.



Volhouden betekent: niet opgeven, je doel voor ogen houden. Doorgaan, wat er ook wordt beweerd en wat er ook gebeurt. We hebben allemaal op zijn tijd met tegenslagen te maken. In ons persoonlijk leven, in de familie, op het werk en in de gemeente. De een meer dan de ander. God behoedt ons daar niet voor. Want tegenslagen zorgen tegelijkertijd voor levenslessen.

In de lange rij van geloofshelden in Hebreeën 11 vinden we mannen en vrouwen Gods. Zij hebben genoeg momenten meegemaakt om hun werk en roeping te stoppen. Toch gingen zij door.

Jezus roept ons op om niet op te geven, maar vol te houden. Dit zegt hij niet voor niets vele malen tijdens zijn gesprekken met zieken, rijken en geestelijken. Hij weet dat er genoeg redenen zijn om het bijtje erbij neer te gooien.

Maar soms wordt het ons allemaal te veel. Dan trekken we ons terug, of we trekken Gods woorden in twijfel. 'Houd vol,' zegt Jezus, 'heb goede moed. Ik ben met jullie, tot aan de voleinding van de wereld.'



vragen

- Hoe zou jij je tegenslagen omschrijven?
- Welke les leerde je van een tegenslag in je leven?
- Wat vind je het moeilijkst in het geloof?



Hulp aan daklozen

Ivan: 'Ik werd al vroeg wees en kwam bij een tante in huis wonen. Zodra ik achttien was, zette ze mij zonder pardon het huis uit. Ik vertrok naar een dorp verderop, waar ik bij een oom mocht wonen. Ik werd gearresteerd op verdenking van diefstal en kwam uiteindelijk op straat terecht. Na een poosje besloot ik naar de vuilnisbelt buiten de stad te verhuizen. Vijf jaar lang woonde ik daar. Ik had al vaker over het daklozencentrum gehoord, maar ik durfde er niet naartoe. Maar op een dag dacht ik: het is nu of nooit! Ze hebben mij geaccepteerd. Ik werd gewassen, geknipt en geschoren. En al na drie dagen had ik een baantje bij de meubelfabriek. Ik wil mijn leven anders gaan inrichten en ik ben nu een volgeling van Jezus, iedere dag.'



In het verre noorden van Rusland is eind jaren tachtig een gemeente begonnen die zich het lot van dakloze mannen aantrekt. Dak- en thuisloze mannen krijgen in een opvangcentrum driemaal daags te eten, worden ontluisd en geschoren en krijgen schone kleren. Zij krijgen structuur in hun leven dankzij de dagelijkse werkzaamheden, en pastorale en medische zorg. Ze houden dag-sluitingen en bezoeken trouw de wekelijkse diensten. De plaatselijke werkers zetten door; dwars door alle tegenwerkingen van de lokale autoriteiten en de teleurstellingen in het dagelijks werk heen.



geven

Een grote groep vrijwilligers van de lokale gemeente zet zich niet alleen in voor dakloze mannen, maar vangt ook zwerfkinderen op en biedt praktische hulp aan gehandicapten en alleenstaande ouderen.

Voor € 25 helpt u mee met een levensmiddelenpakket.

Voor € 50 ontvangt een dakloze kleding.



doen

- Bedenk een aantal uithoudingsspelletjes en organiseer een wedstrijdmiddag of -avond.
- Koop of leen een boek met een verhaal van een persoon die dwars door alle omstandigheden heen volhoudt.
- Interview een aantal gemeenteleden over de manier waarop zij volhouden in het leven.