

Samen geloven



lezen

Handelingen 2:14-38



tekst

En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt...



Hebreeën 11 begint met de definitie van geloof: *het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Maar wat willen we graag zien, meemaken, beleven! Geloof is een gave van God en heeft alles te maken met onze hoop en ons liefdebetoon. Geloof is de motor van ons bestaan. God geeft ons een mate van geloof. En dat geloof mag best groeien!*

Twijfelen doen we allemaal weleens. Hoort God mijn gebed wel? Is Hij echt iedere dag bij mij? En weet Hij wel wat er allemaal in de wereld gebeurt?

Jezus vroeg drie keer aan Petrus: 'Hou je van Mij'? Oftewel: geloof je in Mij als de Christus, de Verlosser? En dat, nadat hij Jezus eerder drie keer verloochend had! En Petrus heeft laten zien dat hij in Jezus geloofde; hij werd een krachtadig kerkleider in Jeruzalem.

Geloof is iets voor jezelf, is een veelgehoorde uitspraak. Een privézaak achter de voordeur. Ja, dat klopt. Geloof is voor iedereen persoonlijk. Maar hoe zullen zij horen als niemand het Evangelie uitgelegd heeft? Petrus en de discipelen gingen vol geloof de straat op en de synagogen in. Met een duidelijke boodschap: Jezus is naar de aarde gekomen. Hij vergeeft je zonden. Stel je vertrouwen op Hem!



vragen

- Geloven we dat God nog wonderen doet in deze tijd?
- Hoe kunnen we ons geloof laten groeien?
- In hoeverre erven we ons geloof van onze ouders?



Christengevangenen

Vjatsjeslav, gevangenisevangelist: *'Wat mij drijft? Eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb zelf jaren in de gevangenis doorgebracht. Ik weet wat het is om helemaal niets te zijn. Ik heb de liefde van Christus aan den lijve ondervonden en ik wil niets liever dan gevangenen opzoeken die door niemand gezien worden. Zo ontstaan steeds meer kleine gemeenten binnen de gevangensmuren!'*



Tienduizenden kilometers per jaar leggen ze af: evangelisten die gevangensissen bezoeken en gemeenten stichten in de gevangensissen. Ze bezoeken gevangensissen en strafkampen voor mannen, vrouwen en tieners om het Evangelie te verkondigen.

Ze bieden de gevangenen een luisterend oor, bidden met hen en delen waardevolle hulpgoederen uit. Gevangenen die vervreemd zijn geraakt van hun familie, krijgen bezoek van evangelisten die dagenlang onderweg zijn en net zo lang bij de penitentiaire dienst hebben doorgedramd tot ze de felbegeerde vergunning hebben gekregen om de gevangensissen te bezoeken.



geven

Acht gevangenis-evangelisten bezoeken maandelijks honderden gevangenen. Zij geven hun warme kleding, hygiëneartikelen, thee en christelijke literatuur.
Voor € 25 helpt uw gemeente met een gevangenis- of werkkampbezoek.
En voor € 10 helpt u met een lectuurpakket.



doen

Bespreek met elkaar:

- Op welke momenten is ons geloof het sterkst? En wanneer het zwakst?
- Wat kunnen we doen om ons geloof te versterken?
- Wat hebben we naast geloof nog meer nodig om zending te worden?