

Brood breken



lezen

Lukas 24:13-35



tekst

...en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood.



In onze cultuur is dagelijks brood een must. Geef ons heden ons dagelijks brood, bidden we regelmatig. En we gaan naar de bakker of supermarkt en kopen wat we nodig hebben. En zelfs nog veel meer!

Jezus zegt in Johannes 6:51: *Ik ben het Brood des levens. Net als het manna, het brood uit de hemel, voor de Israëlieten onderweg naar het Beloofde Land een eerste levensbehoefte. En net als het levend water – een bron van nieuw leven met Hem.*

De Emmaüsgangers komen teleurgesteld en vol vragen uit Jeruzalem. Jezus gaat bij hen lopen en spreekt met hen over het oude verbond, zijn lijden en sterven en het Koninkrijk van God. Na aandringen loopt Hij met hen mee naar huis. Pas bij het breken van het brood herkennen zij Hem.

Om aan de discipelen te laten zien dat Hij geen geestverschijning was, maar daadwerkelijk opgestaan uit de dood, vraagt Jezus om een stuk brood. En Hij eet vis. Het moet een bovennatuurlijk schouwspel voor de discipelen zijn geweest: het bewijs van zijn opstandingkracht! Wij vieren nu regelmatig het Avondmaal, het nieuwe verbond, om te herdenken dat Hij zichzelf heeft gegeven.



vragen

- Hoe belangrijk is dagelijks brood voor u?
- Hoe beleeft u het Avondmaal?
- Wat betekent: *Ik ben het brood des levens?*



Eten in Noord-Korea

John, contactpersoon in Noord-Korea: *'Voor veel mensen lijkt het onmogelijk om ook maar iets voor dit gesloten land te doen, maar niets is minder waar. Omdat er voor de kinderen thuis vrijwel niets te eten is, hebben we zes bakkerijen verspreid over het land geopend. Deze bakken zes dagen per week duizenden broodjes. Al deze broodjes delen we gratis uit aan kinderen. Natuurlijk is het op zich al een zegen om zoveel kinderen dagelijks van brood te kunnen voorzien, maar het is meer dan brood alleen. Het is een unieke manier om in dit moeilijke land heel praktisch iets van Gods liefde te kunnen laten zien!'*



In Noord-Korea heerst een waar schrikbewind. Al jaren. De autoriteiten buiten kinderen en volwassenen uit. Een mensenleven is niets waard. Het dagelijks gebrek aan eten is probleem nummer 1 in Noord-Korea. 70% van de bevolking (= 18 miljoen mensen) lijdt aan dagelijks voedseltekort, 28% is chronisch ondervoed. In veel gezinnen is nauwelijks iets te eten!

Kinderen in Noord-Korea groeien op met veel te weinig voedsel, met groeiachterstanden en alle medische complicaties van dien.



geven

ORA ondersteunt we een programma van zes bakkerijen in Noord-Korea. Speciaal voor kinderen op scholen, in kinder- en weeshuizen. Met uw gift helpt u kinderen in Noord-Korea overleven.

Voor € 8,50 helpt u 100 kinderen met brood.



doen

- Organiseer een brood- en/of banketbakwedstrijd en bak samen broden, krentenbroden, koekjes, enz. Organiseer een bijeenkomst waarin alle bakkers hun producten tonen en met elkaar eten. Geniet van elkaars baksels en heb een gezellige ontmoeting met alle genodigden.
- Ga naar de plaatselijke bakker en vraag of je een of meer broden mag uitdelen aan behoeftige gezinnen in je buurt.