

Noord-Korea

Voor het oog van de wereld ziet het er in Noord-Korea allemaal strak georganiseerd uit. Maar dagelijks zwerven duizenden kinderen door de straten. Op zoek naar één ding: eten.

- >> **Zwervend op zoek naar eten**
- >> **Brood voor schoolkinderen**
- >> **Gezinnen oogsten groente**



Help een oma

Oma zijn in Oost-Europa betekent: een karig pensioentje, geen verzorgingshuis, verstoken zijn van medische voorzieningen en van een warme kachel in de winter.

Oma's vangen vaak hun kleinkinderen op wanneer de ouders aan de drank zijn, vaders hun gezin in de steek laten of in de gevangenis zitten.



Noord-Korea's kinderen op zoek naar eten

Nieuwleusen, november 2013

Beste mensen,

Nieuws dat ons hier in Europa over Noord-Korea bereikt, gaat meestal over politieke of militaire onderwerpen. En het is over het algemeen geen goed nieuws.

Een feit is dat miljoenen Noord-Koreanen dagelijks lijden onder het totalitaire en militaire schrikbewind van de derde generatie Kim. Als westerlingen begrijpen we niet waarom de Noord-Koreaanse autoriteiten handelen zoals ze doen. Dit heeft echter alles met de geschiedenis van het land te maken. Maar met oorlogszuchtige taal en treiterijen over en weer is niemand geholpen. Wel door relaties aan te gaan en naar elkaar te luisteren, ondanks de enorme verschillen!

Kinderen in Noord-Korea zijn het kind van de rekening. Zij moeten dagelijks weer zien te overleven. Al op jonge leeftijd stoomt de regering hen klaar voor een toekomst waarin de staat alles voor het zeggen heeft. Ze groeien op met veel te weinig voedsel, met alle medische complicaties en groeiachterstand van dien.

De medewerkers en vrijwilligers in Noord-Korea doen wat ze kunnen om hulp te verlenen aan zoveel mogelijk kinderen. Heel concreet. Door het ondersteunen van bakkerijen die gratis brood uitdelen, het sturen van groentezaden en het uitdelen van voedsel aan zwerfkinderen.

Helpt u mee? Hoeveel kinderen in Noord-Korea kunt u te eten geven?

Met vriendelijke groeten,

Eric Wess
directeur

Er is chronische voedselschaarste in Noord-Korea. En het voedsel dat er is, is veelal niet erg voedzaam of gevarieerd. De familieband in Noord-Korea is van nature heel hecht. Maar wanneer er geen eten is, vallen zelfs hier de gezinnen noodgedwongen uit elkaar. Kinderen trekken stilletjes weg uit hun woonplaats, individueel of in groepjes, en zwerven soms honderden kilometers van huis, op zoek naar eten om hun knagende honger te stillen.

1 >> Zwervend overleven

Hamgyong Bukto is de meest noordelijke provincie, met als hoofdstad Chongjin. Dit is ook meteen de provincie waar de meeste zwerfkinderen naartoe trekken, wanhopig op zoek naar eten. De kinderen stelen uit nood en proberen op allerlei manieren te overleven.

Het is moeilijk om aan te geven hoeveel zwerfkinderen er in Noord-Korea precies zijn. De meeste kinderen zijn tussen de negen en zestien jaar oud, maar af en toe zie je ook al een kind van een jaar of zes. Duizenden kinderen stropen de steden af of zwerven over akkers en industrieterreinen – daar valt iets te halen! Sommigen sterven onderweg; zij zijn te zwak geworden om zo'n reis vol te houden.

Vrijwilligers zoeken de kinderen op. Niet alleen op straat, maar ook in scholen en kindertehuizen. Wanneer de kinderen juist daar te eten krijgen, blijven ze in hun woonomgeving en is er geen impuls om aan een onzeker zwervend bestaan te beginnen.

>> Geef een zwerfkind te eten

Vrijwilligers zorgen voor voedzaam eten: sojabonen zijn in Noord-Korea erg geliefd. Ze bevatten veel eiwitten en zijn dus een uitstekende vleesvervanger. Verder krijgen de kinderen veel maïsproducten.

Met een gift van **€ 10** geeft u 8 kinderen een voedzame maaltijd.



2 >> Brood voor kinderen

In veel gezinnen is werkelijk niets te eten. Vijf bakkerijen in heel Noord-Korea bakken daarom dagelijks duizenden broodjes. Speciaal voor kinderen! Professionele bakkers bakken de broodjes en medewerkers en vrijwilligers delen ze uit aan jongens en meisjes in scholen, weeshuizen en gezinnen. De kinderen genieten er zichtbaar van!

>> Geef een kind dagelijks brood

Met een gift van **€ 25** helpt u 50 kinderen aan brood.



3 >> Groente oogsten

Via via sturen we groentezaden naar Noord-Korea. Zakjes zaad van kool, uien, wortel, enz. geven een gezin ruim voldoende gezond, gevarieerd en voedzaam eten. Zij planten de zaden en kunnen een aantal maanden later oogsten. Op deze manier helpen we honderden arme gezinnen in Noord-Korea aan eten dat ze zelf kunnen verbouwen.

>> Help gezinnen aan groente

Voor **€ 17,50** geeft u drie gezinnen een pakket groeizame zaden.



Blix, onze contactpersoon in Noord-Korea: "Ik heb erbij gestaan dat kinderen rechtsreeks uit de vuilcontainer van een bedrijf aan het eten waren. Echt heel schrijnend om te zien. De politie 'veegt' soms een heel gebied schoon, maar met een paar dagen zijn de zwerfkinderen er weer. In de winter moeten we naar hen op zoek. Dan zitten ze weggedoken achter containers, in schuurtjes en zelfgemaakte kartonnen hutjes".

Winter in Noord-Korea

In de noordelijke provincies kan de temperatuur zakken tot twintig graden onder nul. Wintermaanden zijn december, januari en februari, maar het kan soms ook in oktober al sneeuwen. En het gebeurt ook wel dat het in mei nog sneeuwt. Vanaf half april is het pas mogelijk om de akkers te bewerken.



Ook in Noord-Korea moeten de kinderen iedere dag naar school. Maar wat doe je wanneer je thuis geen eten krijgt en met een lege maag moet leren?

Een pakket bevat o.a.:

- * aardappels
- * meel
- * granen
- * bakolie
- * macaroni of spaghetti
- * suiker
- * olie
- * thee
- * vis in blik

Diaconale vrijwilligers delen pakketten uit in:

- Albanië
- Roemenië
- Letland
- Hongarije
- Rusland
- Servië

Aardappels voor oma's

"Als er in Rusland geen zorgende oma's meer zouden zijn, zou het land instorten", is een geveugelde uitspraak in Rusland. Menig huishouden draait op de inzet, de gebeden en het doorzettingsvermogen van oma.

Oma is de stabiele factor in de familie, midden tussen alle werkloosheid, drankmisbruik en echtscheidingen. Ondertussen moet zij rond zien te komen van een schamel pensioentje van maar een paar euro per maand. Deze winter willen we enkele honderden oma's helpen. Oma's die kinderen en kleinkinderen in huis hebben opgenomen, oma's die negenhoog op een flatje zonder lift wonen. En eenzame oma's die door een slechte gezondheid zelden buiten komen.



Help met aardappels en levensmiddelen

Voor **€ 17,50** helpt u een oma een maand lang.

- ORA ondersteunt in Afrika, Azië en Oost-Europa meer dan 60 lokale projecten in 23 landen.
- ORA staat voor lage kosten. We doen er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zowel hier in Nederland als bij de projecten.

Heeft u vragen? Bel tijdens kantooruren van maandag t/m donderdag 0529 - 402 906 en vraag naar Tirza Keesmaat. Of e-mail: info@stichtingORA.nl

zo eenvoudig is doneren:

 vul de antwoordkaart of de acceptgirokaart in

 bel ons op voor een telefonische machtiging

 maak gebruik van internetbankieren

Comité van Aanbeveling

- Jan Bakker
- W. Potuyt
- Jan Maarten Heideman
- Landelijk Coördinator Alpha Cursus
- Kol. Nationaal Kruisleger
- Marathonschaatser

- Guurtje Leguijt
- Klaas Goverts
- Arie Slob
- Dato Steenhuis
- Kinderboekenschrijfster
- Hervormd predikant
- ChristenUnie Tweede Kamer
- Bijbelleraar

Directeur: Erik Merx
 Redactie: Tirza Keesmaat
 Erik Merx
 Foto's: ORA / Thinkstock
 Vormgeving: Studio Emmix
 ISSN: 1388-5278
 KvK: S41035991



Westeinde 102
 7711 CN Nieuwleusen
info@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl
 0529-402 906



NL55INGB0002331201

ING 233 1201

COLOFON